

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Vreugde maakt het trapje naar de engelen toe

“Durf vreugdevol te zijn met kleine dingen, met de gewone dingen van iedere dag, met een bloem, een stukje muziek, een kleinigheid, alles wat je kan vinden wat met schoonheid te maken heeft.

Wanneer je de schoonheid in je draagt en wanneer je ziet hoe mooi dit bestaan kan zijn, dan kan je tot deze vreugde komen en dan heb je als het ware het trapje naar de engelen toe.

Het is een tintelend iets, het is een structuur die aangelegd wordt rond jou, zodat je de weg kan afleggen naar de engelen en dat de engelen de weg kunnen afleggen naar jou.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 4: ‘Samenwerking met de Engelen’) © Mayil.com